



ΣΒΣΕ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

**ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ**

Οι Επενδυτές «της επόμενης ημέρας»

**Εισήγηση του κυρίου Νικολάου Κουδούνη
Προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας**

- ❖ **ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ**
- ❖ **ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**
- ❖ **ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (I.E.A)**

Με την συνεργασία της **Boussias Communications**

Οινόφυτα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2014

Κυρίες και κύριοι,

Είναι γεγονός ότι ο προβληματισμός και η ανησυχία για την εξέλιξη και το μέλλον της Οικονομίας της χώρας και κατά συνέπεια της πραγματικής Οικονομίας είναι εμφανής σε κάθε εκδήλωση της καθημερινής μας ζωής. Πολίτες, Πολιτικοί, Δημοσιογράφοι συζητούν καθημερινά, αναλύουν, προτείνουν και αποφαινόμενοι για το φάρμακο ή τον συνδυασμό φαρμάκων που θα καταστούν σωτήρια και θα την κάνουν να ανανήψει να σταθεροποιηθεί και να επανέλθει σε μία σταδιακή ανοδική τροχιά. Η Κυβέρνηση κάνει αρκετές προσπάθειες, πλην όμως δεν φαίνεται να τελεσφορούν ακόμη. Υπάρχει ακόμη μεγάλη διαδρομή να διανύσουμε. Υπάρχει ανάγκη να ακουσθεί πάλι η γνώμη οι απόψεις οι προβληματισμοί και οι προτάσεις του κόσμου της παραγωγής του Εθνικού πλούτου. Η **‘επανεκκίνηση της Ελληνικής οικονομίας’** είναι το θέμα που θα εξετάσουμε στο σημερινό μας Συνέδριο» με την παρουσία εκλεκτών προσκεκλημένων τους οποίους καλωσορίζω.

Κύριε Υπουργέ των Οικονομικών, κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κύριε Δήμαρχε Τανάγρας, κύριε Δήμαρχε Θηβαίων. Κύριοι Αντιδήμαρχοι, κύριε Πρόεδρε του ΕΒΕΑ, κύριε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, κυρίες και κύριοι, η παρουσία σας μας τιμά ιδιαίτερα.

Κυρίες και κύριοι,

Σήμερα οι επιχειρήσεις μας κοιτάζουν πίσω, κοιτάζουν τα ίχνη τους στην πορεία τους προς την επιβίωση και αναρωτιούνται για το αν τελικά το μεγάλο κακό τέλειωσε. Πελάτες τους, συνεργάτες τους και επιχειρήσεις της διπλανής πόρτας, είτε έχουν κλείσει, είτε έχουν πάρει τον δρόμο της μετεγκατάστασης σε γειτονικές και όχι μόνο χώρες. Σήμερα οι επιχειρήσεις μας διέρχονται τον τέταρτο χρόνο που μετράνε τις απώλειες που άφησε η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και αναζητούν την λύση ανάκαμψης. Στο διάστημα αυτό αναγκασθήκανε να απολύσουν και συνεχίζουν να απολύουν το προσωπικό τους, υπέστησαν μείωση του κύκλου εργασιών τους σε ποσοστό πάνω από 35% και συνέπεια τούτων είναι πολλές από αυτές να κλείσουν, ή να περιορίσουν τη δραστηριότητά τους. Σήμερα η ύφεση προβλέπεται στο 4%, η ανεργία παραμένει στο 26,5% και σε συνδυασμό με τα λοιπά οικονομικά επακόλουθα, δηλαδή την δραματική μείωση των εισοδημάτων τον περιορισμό της κατανάλωσης την ελαχιστοποίηση των επενδύσεων, το αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο, δημιουργούν τις προϋποθέσεις διαρκούς συρρίκνωσης του ΑΕΠ. Αν δεχθούμε ως αναπόφευκτη συνέπεια της κρίσης την ανεργία την μείωση των εισοδημάτων και κατά συνέπεια τον περιορισμό της κατανάλωσης, τότε εκείνα που απομένουν προς έρευνα και προς αντιμετώπιση είναι το αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο και οι επενδύσεις. Όλοι γνωρίζουμε ότι όσο αυξάνουν οι εξαγωγές, ή όσο μειώνονται οι εισαγωγές υποκαθιστάμενες από εγχώρια παραγωγή, τόσο βελτιώνεται ο δείκτης του εμπορικού ισοζυγίου και στη συνέπεια το ΑΕΠ. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι επενδύσεις αποτελούν επίσης στοιχείο βελτίωσης του ΑΕΠ. Αυτοδικαίως λοιπόν εγείρεται το μέγα ερώτημα: ποίοι πρέπει και μπορούν να είναι **Οι Επενδυτές «της επόμενης ημέρας»??** Ας περιορίσουμε το ερώτημα αυτό για την Στερεά Ελλάδα και ιδιαίτερα για την Βοιωτία, η οποία αποτελεί ένα χαρακτηριστικό δείγμα προς εξέταση. Η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας και ιδιαίτερα η ευρύτερη περιοχή Οινοφύτων Σχηματαρίου συγκεντρώνει τα ακόλουθα οικονομικά χαρακτηριστικά: Δραστηριοποιούνται περί τις 380 μικρές και μεσαίες εταιρίες και μεταξύ αυτών περί τις 15 έντονου εξαγωγικού προσανατολισμού. Στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας παράγονται και εξάγονται προϊόντα που αντιπροσωπεύουν το 15% των Ελληνικών εξαγωγών πλην πετρελαιοειδών και συμβάλουν στην διαμόρφωση του ΑΕΠ κατά 3%. Ωστόσο σήμερα, η κρίση, η συρρίκνωση της εσωτερικής αγοράς και τα περιορισμένα κίνητρα των αναπτυξιακών νόμων σε συνδυασμό με τα αυξημένα κόστη ενέργειας και χρηματοδότησης έχουν οδηγήσει την Βοιωτία σε μαρασμό. Περισσότερες από 100

επιχειρήσεις έχουν αναστείλει τις εργασίες τους ή έχουν κλείσει οριστικά. Πολλές από αυτές έχουν μεταφέρει τις δραστηριότητές τους σε όμορες χώρες των Βαλκανίων. Κατά την τελευταία τετραετία, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, έχουν χαθεί επενδύσεις πάνω από €150 εκατ. και πάνω από 10.000 θέσεις εργασίας. Οι έντονοι προβληματισμοί και οι έκδηλες ανησυχίες των βιομηχανιών μελών του Συνδέσμου μας για την τύχη της περιοχής μας, στην πραγματικότητα μεταφράζονται σε πεποίθηση ότι δεν υπάρχουν αναπτυξιακά κίνητρα, ότι ο συνδυασμός της ζώνης κατάταξης της ΠΕ και της ανυπαρξίας πρόσθετης κεφαλαιακής επιχορήγησης για τις μεγάλες επιχειρήσεις του Νομού θα επιταχύνει με μαθηματική ακρίβεια τα ακολουθούμενα αποτελέσματα:

Περαιτέρω μαρασμό, τεχνολογική απαξίωση και αποβιομηχάνιση του Νομού.

Ραγδαία αύξηση της ανεργίας που ανήλθε κατά το 2013 για το σύνολο της Στερεάς Ελλάδας σε ποσοστό 28% έναντι 10,7% το 2009 (Πηγή ΕΛΣΤΑΤ 2013).

Κατακόρυφο περιορισμό της Προστιθεμένης αξίας και των εξαγωγών του Νομού.

Περαιτέρω επιδείνωση της πληθυσμιακής εξέλιξης της Περιφέρειας (Μείωση στη δεκαετία κατά 9,66% έναντι 1,61 στο σύνολο της επικράτειας), σε συνδυασμό με την ταχύτερη πληθυσμιακή γήρανση (163,2 ηλικιωμένοι ανά 100 παιδιά, έναντι 137 ανά 100 παιδιά σε επίπεδο χώρας).

Σήμερα που η Οικονομία διέρχεται σοβαρή κρίση, ο πυλώνας Βιομηχανία ο οποίος συμμετέχει στην διαμόρφωση του ΑΕΠ σε ποσοστό 10% με μέσο όρο ΕΕ 15% και στόχο 20% χρειάζεται περισσότερο από ποτέ στήριξη σε επίπεδο κινήτρων και υποδομών. Πώς θα επιβιώσει σήμερα η επιχείρηση που καλείται να καταβάλλει εξοντωτικά ποσά για να μεταφέρει τα απόβλητά της στο εξωτερικό; Χωρίς περιβαλλοντικές υποδομές δεν είναι δυνατή ούτε η επιβίωση των υφισταμένων επιχειρήσεων ούτε η δημιουργία χώρων και περιοχών υποδοχής νέων άμεσων επενδύσεων στον τομέα της Βιομηχανίας, πρόβλημα που και παλαιότερα έχουμε επισημάνει. Πείτε ότι εμφανίζεται ο επίδοξος επενδυτής και ζητά από την Πολιτεία, από την Περιφέρεια ή από τον Δήμο να του υποδείξουν ένα χώρο να εγκατασταθεί. Υπάρχουν, στην περιοχή, οργανωμένοι χώροι υποδοχής νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων; Όχι. Ποία θα είναι η συνέχεια ; ή δεν θα κάνει την επένδυση, ή θα αναζητήσει ένα φθινό γεωτεμάχιο για να μπει έτσι στη χωρίς τελειωμό στη βάση των διαδικασιών της αδειοδότησης του, της εμπλοκής του σε πιθανή περιβαλλοντική αταξία και της προφανούς συμμετοχής του στην περαιτέρω, μη ανεκτής πλέον άτακτης και μη χωροθετημένης διασποράς παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Πώς είναι δυνατό να προσδοκούμε βιομηχανικές επενδύσεις χωρίς βασικές περιβαλλοντικές υποδομές;

Πώς είναι δυνατό να προσδοκούμε βιομηχανικές επενδύσεις χωρίς χωροθέτηση; Είναι ώρα, με βάση αυτή και με βάση την ανάλυση των αιτίων και των αιτιατών, να προχωρήσουμε σε προτάσεις και σε εισηγήσεις που θα αποτελέσουν το ερέθισμα της Πολιτείας, την μεγάλη ώθηση, το νέο ξεκίνημα. Η καλύτερη με τις παρούσες συνθήκες αρχή είναι το άνοιγμα των κρουστών χρηματοδότησης της οικονομίας. Όχι βέβαια με τον τρόπο που έγινε στο παρελθόν, αλλά με απόλυτα αναπτυξιακά κριτήρια, με το κριτήριο της επιβίωσης και ανόρθωσης της παραπαίουσας επιχείρησης σε πρώτη φάση, και της τεκμηριωμένης σύμφωνα με το επιχειρηματικό της πλάνο ανάπτυξης της σε δεύτερη φάση, με κριτήριο τον εξαγωγικό προσανατολισμό της παραγωγικής μονάδας τον σχεδιασμό του προϊόντος, την σχεδιαζόμενη προβολή του και την προοπτική του να καταστεί επώνυμο. Ωστόσο κανείς δεν θα τολμήσει να αντλήσει τα πρώτα λιγιστά έστω, διατιθέμενα χρήματα, αν προηγουμένως δεν πεισθεί ότι το επιχειρηματικό κλίμα είναι ευνοϊκό, αν δεν υπάρξει πολιτική σταθερότητα και η ελάχιστη Εθνική συνεννόηση.

Κανείς δεν θα επιχειρήσει, αν προηγουμένως δεν υπάρξουν αναπτυξιακά κίνητρα, κατεξοχήν θεσμικά, αξιόπιστη Διοικητική πρακτική, και ό,τι άλλο συνθέτει και διαμορφώνει το επιχειρηματικό κλίμα. Ανέφερα ήδη, για την ανάγκη βελτίωσης του επιπέδου της ποιότητας και της ταχύτητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις από την Δημόσια Διοίκηση γενικότερα. Δεν είναι αποδεκτό να απαιτείται η

γνωμοδότηση, σε ορισμένες περιπτώσεις, 19 Υπηρεσιών και στο τέλος να διαρρέουν 72 εβδομάδες προκειμένου να χορηγηθεί μία άδεια επέκτασης ή μία άδεια εγκατάστασης. Δεν είναι δυνατό να περιμένει κανείς ανάπτυξη με το ισχύον φορολογικό καθεστώς τη στιγμή που στη γειτονιά μας υπάρχει πολύ ελκυστική φορολογική αντιμετώπιση. Άλλωστε οι προσδοκώμενοι να εισπραχθούν φόροι πρέπει να βασίζονται περισσότερο στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και όχι στο ύψος του ποσοστού με το οποίο υπολογίζονται. Κανείς δεν πιστεύει ότι θα δούμε επενδύσεις αν δεν δούμε προηγουμένως βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας. Η εφαρμοζόμενη σήμερα τιμολογιακή πολιτική στην ηλεκτρική ενέργεια και στο φυσικό αέριο που διαμορφώνουν σημαντικά το κόστος παραγωγής δεν συμβάλει στην βελτίωσή της. Οι αντίστοιχες τιμές που εφαρμόζονται στους ανταγωνιστές μας στην ΕΕ είναι πολύ χαμηλότερες.

Σκοπός του ισχύοντος Αναπτυξιακού Νόμου είναι: **«Η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της Χώρας με την διαμόρφωση καθεστώτων ενίσχυσης των επενδύσεων με τα οποία βελτιώνεται η επιχειρηματικότητα, η τεχνολογική ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και η περιφερειακή συνοχή και προωθούνται η πράσινη οικονομία, η αποτελεσματική λειτουργία των διαθέσιμων υποδομών και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της Χώρας».**

Η διαμόρφωση του νέου επιχειρηματικού και παραγωγικού προτύπου θα προσέδιδε στην οικονομία μας ανταγωνιστικότητα, τεχνογνωσία και θα προωθούσε τις εξαγωγές με αποτέλεσμα την πολυπόθητη ανάπτυξη.

Η ανωτέρω διαμόρφωση των καθεστώτων ενίσχυσης των επενδύσεων και κυρίως η διαμόρφωση των ποσοστών επιχορηγήσεων έχει βασισθεί στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ο οποίος καταρτίζεται βάσει του κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάθε Περιφέρειας. Θέλω να τονίσω το διαχρονικό πρόβλημα της ΠΕ Βοιωτίας, το οποίο συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της. Αναφέρομαι στο ΑΕΠ, το οποίο στη Βοιωτία διαμορφώνεται κατά τρόπο πλασματικό λόγω της στρέβλωσης που δημιουργεί ο τρόπος υπολογισμού του, που δεν λαμβάνει υπόψη ότι το μεγαλύτερο μέρος του ΑΕΠ διαμορφώνεται από Επιχειρήσεις των οποίων οι εργαζόμενοι είναι κατεξοχήν κάτοικοι Αττικής, όμορης με τη Βιομηχανική Περιοχή των Οиноφύτων, όπου καταναλώνουν το αποκτώμενο από την Βοιωτία εισόδημα τους και όπου φορολογούνται. Η στρέβλωση κατά συνέπεια συνίσταται στην διαμόρφωση πολύ υψηλού κατά κεφαλήν εισοδήματος στην Βοιωτία με αποτέλεσμα να απαλείφεται η πραγματική εισοδηματική ανισότητα μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων. Η παράμετρος αυτή στέκεται εμπόδιο στην προσέλκυση επιχειρήσεων, καθώς ο νέος αναπτυξιακός νόμος δεν προβλέπει τον διαχωρισμό του από το πραγματικό εισόδημα των φυσικών προσώπων, όπως εμείς προτείνουμε. Στην πράξη η κατάταξη της Βοιωτίας στους «πλούσιους» Νομούς έχει ως αποτέλεσμα, οι πόροι που κατανέμονται από τις δημόσιες και τις ιδιωτικές επενδύσεις να είναι στα χαμηλότερα ποσοστά που προβλέπει ο νόμος. Για παράδειγμα, για την Βοιωτία η επιχορήγηση είναι 15% ενώ στην γειτονική Κορινθία είναι 30%. Έπειτα, στην Βοιωτία λειτουργούν βιομηχανίες εντάσεως κεφαλαίου, επιχειρήσεις με παγκόσμια εμβέλεια που συμβάλλουν σημαντικότερα στην διαμόρφωση του και στις εξαγωγές της χώρας στα ποσοστά που ήδη σας ανέφερα. Οι βιομηχανίες αυτές είναι αυτές που κατεξοχήν χρειάζονται ενισχυμένα ποσοστά επιχορηγήσεων γιατί αφενός για την επέκτασή τους απαιτείται εξοπλισμός μεγάλης αξίας και μεγάλης ενσωματωμένης τεχνολογίας, που είναι πάρα πολύ ακριβός. Αφετέρου η λογική του νόμου της περαιτέρω και συμπληρωματικής επιχορήγησης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν λόγο ύπαρξης και αναπτύσσονται μόνο στην περίπτωση που στηρίζονται εργολαβικά και πελατειακά από τις συνυπάρχουσες μεγάλες επιχειρήσεις, αποτελεί μία ακόμη στρέβλωση. Θεωρούμε λοιπόν πως και ο αναπτυξιακός νόμος αδικεί την πλέον παραγωγική περιοχή της Χώρας κατατάσσοντας την στην Ζώνη Α', με τα χαμηλότερα ποσοστά ενισχύσεων, καίτοι είναι η περιοχή που μπορεί να επιτύχει υψηλότερες αποδόσεις, να συμβάλει στην μείωση της ανεργίας και να ενισχύσει όσο καμία άλλη τα

Δημόσια έσοδα, επειδή ακριβώς δεν επιτρέπει την κεφαλαιακή ενίσχυση των βιομηχανιών της περιοχής.

Είναι εξαιρετικά επείγον να δώσουμε ωστική δύναμη στο μεγαλύτερο ίσως βιομηχανικό παραγωγικό κομμάτι της Χώρας που είναι εγκατεστημένο στην Άτυπη Βιομηχανική Συγκέντρωση των Οινοφύτων, να ξαναδούμε τις πτυχές του αναπτυξιακού νόμου ο οποίος είναι πλέον παρωχημένος και αναποτελεσματικός, να εξυγιάνουμε τις παραμέτρους των περιφερειακών ανισοτήτων, προκειμένου να εξετάσουμε την χρήση και άλλων παραμέτρων που να συνθέτουν ένα ποιοτικό δείκτη μέτρησης των ανισοτήτων, κυρίως όμως πρέπει, για την κατανομή των πόρων που προορίζονται για την βιομηχανική ανάπτυξη, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Νο2, να ληφθεί υπόψη ο παραγωγικός προσανατολισμός της κάθε περιοχής και όχι η μέθοδος της επίπεδης γραμμικής κατανομής. Μόνο έτσι θα δούμε νέες επενδύσεις και κατά συνέπεια ανάπτυξη.

Είναι κατάλληλη ιστορική ευκαιρία να δώσουμε όλοι μαζί ένα νέο εναρκτήριο λάκτισμα για την οικονομία της Χώρας.

Ο ΣΒΣΕ δεσμεύεται να συνεχίσει την εργώδη προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων αυτών η επίτευξη των οποίων θα συμβάλει στην παραγωγή πλούτου για όλους.

Σας ευχαριστώ για τη προσοχή σας.